

Vattenmysteriet

KAPITEL 1 VAD HAR HÄNT MED VATTNET?

Ali och Alva sitter på hustaket i lekparken utanför Alva. De har tråkigt. Det är bara några dagar kvar tills sommarlovet börjar, och i dag är det verkligen varmt. Alva torkar bort svetten ur pannan med sin fotbollströja. Ali håller de sista vattendropparna från sin vattenflaska över huvudet.

Fastän det är så varmt vill ingen vuxen gå och bada med dem. Alvas mamma är på jobbet på sjukhuset fast det är lördag. Alvas storsyster Felicia, som går i gymnasiet, är hemma. Men hon vill bara sitta inne i lägenheten med sin telefon. Alis föräldrar är lediga, men det är tydligen jätteviktigt att fixa i trädgården just i dag.

”Vi kan spela fotboll!”, tycker Alva. Men Ali är inte sugen på att spela fotboll, och dessutom är det alldeles för svettigt i dag.

”Vi kan spela på Felicias telefon!”, tycker Ali. Men Alva vet att de aldrig kommer att få låna den.

De tänker och tänker, och sedan får Alva en idé: ”Nu vet jag, vi startar en deckarklubb! Och löser olika mysterier!”

Ali tycker att det är en fantastisk idé. Han älskar mysterier och drömmer om att bli polis. De hoppar ner från taket och börjar gå runt i lekparken, för att se om de hittar något mystiskt.

”Har du sett något mystiskt i dag?” frågar Alva en av papporna i sandlådan. Pappan tänker efter en stund.

”Nä, jag tror inte det”, svarar han och fortsätter hälla sand i småttisens hink. Typiskt.

De bestämmer sig för att leta vidare inomhus. Dessutom är de supertörstiga, och bådass vattenflaskor är tomma.

När de kommer in i köket går Alva fram till kranen. Äntligen dags för lite vatten! Men ingenting händer. Va? Hon drar igen. Det händer fortfarande inget. Vad konstigt!

Ali går in i badrummet och drar i kranen där. Nix. Alva kommer efter och sätter på duschen. Nähä.

Alvas storsyster Felicia kommer och säger att det inte är någon fara. Hon säger att det finns juice i en kanna i kylan, och att vattnet snart kommer tillbaka.

Men vad är det som har hänt med vattnet egentligen? Ali och Alva tittar på varandra och sedan börjar de skratta.

”Tänker du samma sak som jag!?” säger Alva.

Möjliga diskussionsfrågor:

- Vad använder vi vatten till hemma?
- Finns det andra som behöver vatten? Hur många olika situationer där det behövs vatten kan ni komma på?
- Vad skulle hända om det inte fanns något vatten i skolan eller hemma under en längre tid? Vilka problem skulle uppstå? Hur skulle vi klara oss utan vatten?
- Har ni varit utan vatten någon gång? Hur gjorde ni då?
- Vad skulle hända om vi hade ont om vatten? Vad skulle ni välja att använda vattnet till? Vad är viktigast?

BILDSTÖD

Bilder till berättelsen finns även som PowerPoint att visa på projektor eller skriva ut.

bilder-mysterier-ak123.ppt



KAPITEL 2 DECKARKLUBBENS FÖRSTA MYSTERIUM

”Okej, har vi några ledtrådar?” säger Ali. ”Vad kan ha hänt med vattnet?” Det är nämligen dags för deckarklubben att lösa sitt första mysterium.

Alva vet att vattnet i kranen kommer från vattenverket. Susanne som är mammas kompis jobbar nämligen där.

De bestämmer sig för att kolla med Susanne om de kan komma till vattenverket. Susanne vet säkert vad som har hänt med vattnet. Felicia ringer upp Susanne som lovar att släppa in Ali och Alva.

Ali och Alva tar tunnelbanan från centrum, och Susanne möter dem utanför tunnelbanespärrarna när de är framme. Hon har på sig ett par blå jobbarbyxor och ser lika glad ut som vanligt. Hon ger både Alva och Ali varsin bamsekram innan de hoppar in i bilen och åker till vattenverket.

De stannar utanför ett högt staket. Där innanför ser de stora bassängerna med vatten i. ”Ni har tur som känner mig, det är inte vem som helst som får komma in här”, säger Susanne och blinkar, innan hon låser upp grinden och tar med dem till ett stort rött tegelhus.

De kommer in i ett stort grått rum fullt med bassängar, med stängsel runt om. De stannar till vid en av bassängerna och tittar ner. Vattnet ser mörkt ut. ”Det där skulle inte jag vilja dricka!”, säger Alva. ”Nej, det här är inte alls färdigt”, skrattar Susanne. ”Vi suger upp vatten från sjön Mälaren här bredvid. Först silar vi bort fiskar och växter. Men vattnet är inte så rent att man kan dricka det. Så här håller vi på att förvandla det till rent och gott vatten”, berättar Susanne.

”Hur då?” undrar Ali. Han kan inte se att det händer något särskilt med vattnet.

”Här använder vi i ett ämne som fungerar som en magnet och suger åt sig smuts”, berättar Susanne. ”Vi använder också sand för att sila bort smuts.”

De går ut igen, och Susanne stannar framför en av de stora bassängerna. Här ser vattnet mycket renare ut.

”Här fortsätter vi att göra vattnet riktigt rent. Det finns bakterier som äter upp den sista smutsen så att ...”

”Vänta!” avbryter Alva.

Ali och Alva har blivit så uppslukade av vattenverket, så de har glömt bort att de har ett mysterium att lösa.

”Allt funkar ju här. Varför kommer det inte något vatten i kranen hemma hos mig då?” frågar Alva.

Susanne säger att de är jättenoga med att hålla koll på allt som händer på vattenverket. Så det brukar aldrig bli något fel där.

”Men det finns långa rör under marken som tar vattnet hem till er”, säger hon. ”Ibland går rören sönder och då måste vi stänga av vattnet medan vi lagar dem”, förklarar hon.

Sedan kollar hon i sin telefon, och ser att det har varit en vattenläcka nära där Alva bor.

Möjliga diskussionsfrågor:

- Varför behövs vattenverket?
- Hur tror ni att en stor stad som Stockholm skulle klara sig utan vattenverk?
- Varför är vattenverket igång fastän det är helg? Tror ni att det är igång på natten också? Varför?
- Varför får inte vem som helst komma in i vattenverket?
- Hur bra är vattnet i Sverige jämfört med en del andra länder tror ni? Har ni varit i något land där man inte kan dricka vattnet från kranen?



KAPITEL 3 EN GROP I VÄGEN

De tar gångvägen tillbaka till Alvas hus från centrum. Där möter de några barn med badringar i händerna och handdukar över axlarna. De är på väg till badet.

”Tänk att vi brukar bada i samma vatten som vi dricker”, säger Ali.

Alva kommer att tänka på en grej som hon såg en gång.

”Det var en kille som slängde en massa skräp från sin båt. Han tänkte nog inte på att han skulle dricka det vattnet sedan”, säger hon.

Just när Ali ska berätta vad han skulle vilja säga till den killen, ser de en grävsropa mitt på gångvägen. Och en stor grop i vägen. Uppe i grävskopan sitter en tjej med knallgula kläder, och nedanför står en kille med likadana kläder. ”En ny ledtråd”, säger Alva och springer fram till killen och tjejen.

”Ursäkta, kan vi få ställa några frågor?”, ropar Alva och tjejen i grävskopan stänger av och hoppar ner.

”Vad är det som händer här?” frågar Alva med allvarlig röst. Killen och tjejen ler.

”Vi håller på att laga en vattenläcka. Men vi är snart klara”, säger tjejen.

Hon berättar att röret som låg här under marken var gammalt och hade spruckit, och då rann vattnet ut. Det händer ibland tyvärr. Då är de som jobbar med rören snabba att laga, men de måste stänga av vattnet under tiden. Nu är röret lagat och de ska bara fylla igen gropen igen.

”Kommer vi få vatten i kranen igen?”, frågar Ali.
”Javisst, det kommer tillbaka när som helst”, säger killen, och Ali och Alva får bråttom.

De springer bort till Alvas hus, skyndar sig upp för trapporna och kastar sedan av sig skorna i hallen. Alva hinner först fram till vattenkranen och jaaa, det funkar! Vattnet har kommit tillbaka! De låter vattnet rinna en stund, innan de fyller varsitt glas.

”Tänk att vatten kan smaka så här gott!”, säger Ali när han klunkat i sig sitt första glas.

”Jag älskar vatten!” skrattar Alva som redan är inne på andra glaset.

De dricker och dricker och skrattar och stänker på varandra. Och just då kommer Alvas mamma in genom dörren. Ali och Alva berättar allt som hänt, och Alvas mamma tror knappt sina öron. Vilket äventyr!

”Men nu går vi och badar va, mina detektiver?”

Möjliga diskussionsfrågor:

- Varför behövs vattenrören?
- Hur tror ni man fick vatten hem förr?
- Varför jobbar arbetarna trots att det är lördag?
- Vad tycker ni mest om att göra med vatten?
- Varför ska man inte slänga skräp i sjön?

